

De bouwstenen van de zondag

Alles wordt nieuw

9. BIJBELVERHAAL



4-8 jaar

Bij Openbaring 21:1-7

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.



Alles wordt nieuw

Johannes rekt zich uit. Hoelang is hij nu al aan het schrijven aan zijn brief? Al wel meer dan een maand! Hij heeft pijn in zijn rug en in zijn schouder én in de hand waar hij mee schrijft. Maar hij kan gewoon niet stoppen met schrijven. Hij heeft zoveel gezien en gehoord in die

bijzondere droom die hij heeft gehad! En Jezus wil dat hij alles zo goed mogelijk opschrijft, zodat zijn vrienden straks ook weten wat er binnenkort gaat gebeuren. De brief is al zo dik als een heel boek. Maar hij is nog niet af. Johannes moet nog één ding vertellen. Iets moois. Iets waar zijn vrienden in Asia heel erg blij van zullen worden. Veel christenen hebben het moeilijk, nu ze bij Jezus horen. Ze worden vaak zomaar uitgescholden door de burenen. Sommige mensen worden zelfs geslagen of gevangengenomen, alleen maar omdat ze in Jezus geloven. Al die mensen moeten weten dat er een andere tijd aan komt. Een tijd waarin alles goed wordt. Johannes doopt zijn pen in het potje met inkt en gaat weer verder met schrijven.

‘Beste vrienden, Jullie raden nooit wat ik toen zag. Ik zag een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde. Helemaal fris en schoon en prachtig! Ik zag kinderen spelen en lachen, ik zag grote mensen dansen en vrolijk samen eten en drinken. Maar dat was nog niet alles. Ik keek omhoog,

en het leek wel of de hemel een stukje open ging, en er kwam iets uit de hemel naar beneden. Eerst leek het op een soort grote, glanzende wolk, maar het was geen wolk. Het leek wel huizen – muren... Hoe dichterbij het kwam, hoe beter ik het kon zien. Het was een stad. Een stad die ik herkende van vroeger: Jeruzalem. Maar Jeruzalem zag er heel anders uit dan vroeger! Er waren geen kapotte straten meer, er liepen geen boze soldaten meer rond, er lag nergens meer vuil. God zelf had Jeruzalem helemaal opnieuw opgebouwd, steen voor steen, en het was de mooiste stad die je kunt voorstellen. Een stad waar iedereen zich thuis zou voelen. Een stad waar God zelf kan wonen. En toen hoorde ik de stem die ik al eerder had gehoord. Die stem die een beetje leek op het geluid van een trompet. En de stem riep heel blij: ‘God zelf komt op aarde wonen. Vanaf nu woont Hij tussen de mensen in. Alle mensen op aarde horen bij God. Iedereen houdt van Hem! Als de nieuwe aarde komt, zal God iedereen troosten die verdrietig is. Geen

kind wordt meer ziek, geen mens gaat meer dood. Niemand heeft nog pijn of honger. Alle verdrietige dingen zijn dan voor altijd verdwenen.’

En toen hoorde ik God vanaf zijn troon zeggen: ‘Ik maak alles nieuw. Schrijf dat op, Johannes, want het is echt waar.’ En ik hoorde de stem van Jezus. Hij zei: ‘Ik ben bij jullie. Ik was er al vóór jullie geboren werden. Ik zal er altijd zijn. En ik kom naar jullie toe om alles goed te maken.’

Johannes legt zijn pen neer. Hij staat op, gaat zijn huisje uit en loopt naar de heuvel van waar hij de zee kan zien. Hij glimlacht. Hij kan nog steeds niet van dit kleine eiland af. Hij zit hier nog steeds gevangen, ver bij zijn familie en vrienden vandaan. Maar er gaat iets gebeuren dat zo mooi is dat hij al zijn verdriet zal vergeten. Johannes kijkt omhoog. ‘Kom snel, Heer Jezus,’ zegt hij zacht. ‘Kom snel terug en maak alles nieuw!’