

Kring voor nabestaanden

De kring *Verder na verlies...* is bedoeld om mensen die een dierbare hebben verloren, te (onder-)steunen in het rouwproces. Dit gebeurt door in een kleine kring, van vijf tot acht personen, vijf keer bij elkaar te komen. Deze ontmoetingen zullen zo'n twee uur duren en eens in de veertien dagen plaatsvinden. De centrale activiteit is het uitwisselen van ervaringen en gevoelens omtrent het geleden verlies.

Zowel het delen van de eigen ervaringen als het luisteren naar de ervaringen van anderen, kunnen mensen helpen bij het verwerken van en leren omgaan met verlies. Dit vindt plaats in een huiselijke en vertrouwelijke sfeer. Op deze manier willen we graag gestalte geven aan het beeld van de gemeente die meelijdt als andere leden lijden. Zo hopen we elkaar tot een hand en een voet te zijn.

Voor aanmelding en/of informatie bij:
ds Rhoinde Mijnaals-Doth (mijnalsdoth@ebgu.nl)